

[Bedrijfsnaam]
T.a.v. [Contactpersoon]
[Adres]
[Postcode / Plaats]

januari 29, 2021

Onderwerp: Lions Cultureel 2001 & 2002: "Dat zijn leuke dingen voor de mensen"

Geachte [Aanhef],

De tweede lustrum-editie van Lions Cultureel met de ontroerend mooie musical Rex was een groot succes. En mede dankzij uw inzet konden wij het werk van de Stichting 'Een school voor Gunjur' ondersteunen met een cheque van fl 15.000,00.



Namens alle betrokkenen willen wij u hierbij hartelijk danken voor uw bijdrage. Wij hebben hiermee bewust nog even gewacht, want wij wilden deze brief graag benutten om u tevens te kunnen informeren over onze plannen voor Lions Cultureel 2002.

Welnu, enige dagen geleden is bekend geworden dat niemand minder dan **Paul van Vliet** glans zal geven aan de 11e editie van Lions Cultureel. Op zaterdag 14 december 2002 trakteert de onvolprezen cabarettier ons op een selectie uit zijn rijke repertoire. Met onder andere Majoor Kees ("Vragen? Geen vragen"), Bram van de commune en Baron Taets van Avezathe, en natuurlijk ook met zijn onvergetelijke liedjes, waaronder 'Meisjes van dertien.'

Zoals u ongetwijfeld weet is Paul van Vliet ambassadeur van UNICEF, dus het laat zich gemakkelijk raden aan welke organisatie de netto-opbrengst van Lions Cultureel ten goede komt: UNICEF. Binnenkort verwachten wij u nadere informatie te kunnen geven over de sponsormogelijkheden van deze gala-avond, maar het zou natuurlijk fantastisch zijn als wij op voorhand al op uw medewerking mogen rekenen.

Om die reden nemen wij de vrijheid om spoedig telefonisch contact met u op te nemen.

Met vriendelijke groet,
Lionsclub Haarlemmermeer-Ringvaart

Chris Verkuyl
President

P.S. Let op de speciale advertentie in het Witte Weekblad in **week xx**